

1. maj



Efter en lang vinter med fortrinsvis indendørs sysler, så flytter aktiviteterne udendørs. Bøgen er sprunget ud, frugtræerne blomstrer, og fuglene kvidrer.



På campingpladsen er der kommet en ny hytte med borde og bænke inden i og græs på taget. Og der er masser af legemuligheder for børnene.

Også det meget omtalte gyngestativ ved stranden bliver flittigt brugt.



Fra stranden er der en formidabel udsigt over vandet, hvor bådene ryster vinterstøvet af sig på deres færd mellem øerne og fastlandet.



Houtjørnen er nok væltet, men der er stadig liv i den gamle kæmpe.



Små, lysegrønne blade titter frem på de krogede grene.





Trods de mørke skyer er der liv i cafeen, der har rejst alle teltene, så den er klar til sæsonen.

Der er biler ved færgenhavnen, det betyder vel, at der også er liv på Tunø og Samsø



Rallejet er ved at være tømt for både, som nu ligger mere eller mindre sejklare i havnen.



Nogle er allerede klar til en lille eftermiddagstur ...



... mens andre stadig trænger til en kærlig hånd, før de kan få skruen i vandet.



Trods køligheden bliver der langet isvafler over disken i Havnekiosken.



"Så ta'r vi cyklerne frem," synger 'Holger og konen', mens de drøner hen ad Strandgade.



De yngre skal lære at begå sig til søs ...



... og de ældre må nøjes med at drømme om DEN STORE
HORNFISK, som ikke dukkede op den dag.

Men vejret var da dejligt.