

## Rusefiskeri fra Hou Havn.

Undertegnede (Palle Jensen) har i forløbne sæson dyrket rusefiskeri fra havnen i Hou sammen med min nabo Stolche. Det drejer sig om ålefiskeri.

Vi startede fiskeriet i slutningen af april måned i år og afslutter det i løbet af oktober måned. Vi var meget overraskede over, at forårssæsonen blev så god, som tilfældet var. Det er normalt om efteråret, at man fanger ål, når de store blankål trækker. Den gode fangst i foråret var gode tegn for efteråret, og vi var da også rigtig godt tilfredse med efterårets fangst. Ruserne har stået på vestsiden af Hou Røn.

Vi har 6 ruser hver, og det er det, man må have som fritidsfisker. Man indløser et fisketegn ved Fiskeridirektoratet og det koster 300 kr. om året.



*Her bliver ruserne kørt til jollen på Stolches cykeltrailer.*



*Så ombord med dem!*



*Så er vi klar til afgang!*

Det har været rigtig godt for en "landkrabbe" som mig, at have en erfaren fisker med i jollen, når vi skal ud. Stolche har været fisker i mange år af sit liv. Der var en særlig

episode, hvor det var ekstra godt, at han var der. På vej ned til jollen trak det op til tåge, og Stolche spurgte, om han skulle hente sit kompas. "Pjat", sagde jeg, "vi skal jo kun over til Rønnen, og der kan jeg altid finde vej tilbage fra"! På vej ud af havnen blev tågen meget tæt, og vi kunne ikke se mange meter frem. Jeg troede, at jeg var på vej mod Rønnen, og da vi så land, triumferede jeg ved at sige: "Der kan du se, vi fandt da nemt Rønnen!" Hertil kunne Stolche så kun tørt konstatere, at jeg faktisk var faret så meget vil i tågen, at jeg, uden at opdage det, var vendt 360 grader og var på vej ind i Hou Havn igen. Tågen lettede lidt, og vi kom til Rønnen og fik sat vore ruser, men da vi skulle hjem igen, var tågen blevet, om muligt, endnu tættere end da vi sejlede ud. Vi kunne faktisk ikke se noget. Jeg "kastede håndklædet i ringen" og sagde til Stolche, at nu måtte han styre jollen og følge sin intuition. Stolche overtog, og sagde: "Jeg føler vi skal sejle i den retning, og ser vi ikke land i løbet af 6 minutter, så er det forkert"! Da vi havde sejlet i nøjagtigt 6 minutter var vi lige ved at støde ind i det røde fyr ved indsejlingen til havnen, så nøjagtigt havde hans intuition styret jollen. Joh, det er betryggende med en rigtig fisker ombord.

Her er lidt billeder:



*Stolche rægter ruserne*





*Dagens fangst den 1. oktober 2014*



*Jamen - så kom dagens fangst af ål i hyttefadet*

Palle Jensen