

# Vandretur i Ravnskoven



Den sydlige indgang fra Søbyvej

Inspireret af folderen 'Ravnskoven lige ud til vandet' - udgivet af Odderafdelingen Danmarks af Naturfredningsforening - drog undertegnede forleden dag på ekspedition til Ravnskoven iført regnjakke og gummistøvler.

Turen blev gennemført i skiftevis småregn og sol afsluttende med et gevaldigt tordenbrag. Og lige så omskifteligt vejret var, lige så afvekslende var skoven. Der var træer af forskellige sorter, der var bær og blomster, og der var fuglesang for oven.

Undervejs mødte jeg også tre fasaner og en ræv, men de var ikke villige til at stå stille for at lade sig fotografere.



De seneste dages regn har givet vand i grøfterne



En af skovens faldne kæmper har lagt sig som en bom over vejen



Laguner, fugtig jord og højt græs



gør trafikken langs stranden besværlig



medmindre man er udstyret med waders eller skridtstøvler



De tre sten er en yndet hvileplads for havets fugle



Her står de brede bøge



De mange grøfter skærer sig gennem skoven



Der var masser af vilde kirsebær, også nogle næsten helt sorte



I lysningen sås de mørke skyer tydeligt



Regnen pisker i vandet



Hou Havn dukker frem af regndisen



Ved nordenden af skoven rækker egetræerne i skovbrynet grenene helt ned i jorden



Et lille område med nåletræer skaber en helt eventyrlig stemning





Akkompagneret af tordenbulder i det fjerne fik jeg øje på jættestuen inde blandt de unge egetræer



Tre store bøge står vagt om jættestuen



Ravnskovhuset

Initialerne på gavlen E. v. HR. tilhører Emil von Holstein-Rathlou, der lod huset opføre i 1887 som skovfoged- eller skovløberhus under godset Rathlousdal

30.07.2015/Karen Rasmussen