

De arbejder, mens ...



Selvom det er sommer og varmt, så er der visse arbejder, der skal passes.

Og hvis det bliver alt for varmt udenfor, så er der dejligt køligt inden for kirkens tykke mure.

I en stille stund før gudstjenesten bliver der tid til en kop kaffe og en snak om løst og fast





På campingpladsen er der også travlt om søndagen.

Der er folk, der tjekker ud, og folk, der tjekker ind.

Der skal holdes rent og ordentligt. Og der skal hygges om gæsterne.

Sommerferien nærmer sig sin afslutning, og skolegården får en omgang med den kommunale fejmaskine, så der kan være pænt og rent, når de håbefulde poder møder op til første skoledag.





Det ligner den vildeste natur, men det er såmænd bare anlægget neden for skolen.

Der er også god gang i plæneklipperne, både i de små haver og på de store offentlige områder

Det gode vejr har lokket folk ud af husene, og det har givet travlhed på bl.a. Cafeen ...



... og på havnen



Byens
handlende har
travlt for
tiden. Der
skal skaffes
forsyninger til
fastboende
såvel som til
turister.



Varer leveres.



Varer modtages.



Varer sættes på hylder.



Og varer bliver solgt.



Landmændene har højsæson. Mejetærskere, kornvogne, halmpressere og halmvogne kører næsten i døgndrift. Og aldrig så snart er kornet af markerne, før de bliver gjort klar til næste års afgrøder.

Dette var kun et lille udpluk af dem, der arbejder, mens andre holder ferie. Desværre lykkedes det mig ikke at fange postbudet og skraldemanden, men de har været der, det vidner postkassen og skraldespanden om – den første er fyldt, og den anden er tømt. Men der har været flere, der har sørget for, at vi andre har kunnet nyde sommeren uden større bekymringer end: Er der is i fryseren? Er der drikke i køleskabet?

Tak for det!

31.07.2014/Karen Rasmussen