

En syrisk familie i Hou

Abo Aban betyder *Abans far*, og det er hvad Radwan Jerede kalder sig. Det er helt almindeligt i Syrien, hvor familien kommer fra, at man bruger sin ældste søns navn som del af et kælenavn.

"Abans far" bor i Færgemanns gamle hus i Havnegade 2.

Han er en glad mand, for nu er hans nærmeste familie sammen i Hou efter års adskillelse; hans kone, Maisaa, deres ældste søn, Aban på 20 år, og den yngste søn, Ahmad på 18 år



Maisaa, Aban og Radwan / Abo Aban



Ahmad, som ikke var hjemme til fotografering

Radwan og hans familie boede i en mindre by i Syrien. Han er uddannet geolog fra Damaskus universitet og har arbejdet i olieindustrien. Siden flyttede han hjem til den by, hvor det meste af hans og Maisaas familier stadig bor, og han arbejdede sammen med dem i landbruget. Her blev han valgt som en slags ikke politisk borgmester for byen, og senest har han arbejdet som embedsmand i Boligministeriet. Maisaa er uddannet lærer og har undervist i arabisk i en skole for større børn.

På et tidspunkt begyndte jorden at brænde under Radwan, fordi han arbejdede for staten og var modstander af Præsident Assads styre. Han blev overvåget på flere måder og frygtede for repressalier fra Assads tilhængere. Samtidig var deres sønner ved at nå en alder, hvor der var fare for, at de ville blive indfanget af Assads militser ved et af deres mange checkpoints. Mange er blevet tvunget til at gå i kamp og dræbe andre eller selv blive dræbt. Derfor lånte Radwan penge fra familie og venner og flygtede ud af landet i ly af natten med sine to sønner.

Maisaa blev tilbage i deres hus og begyndte at sælge ud af familiens ejendele for at kunne betale gælden tilbage og for at få penge til at følge efter sin mand og sønner. Der var ikke umiddelbar fare for hendes liv, da hendes arbejde ikke udgjorde en trussel for Assads styre. Maisaa fandt senere vej gennem Grækenland, Makedonien og Italien, før hun blev genforenet med sin familie i Danmark. Hun kom som den sidste til Hou i april i år.



Radwan og Maisaa, her sammen med en god ven fra Hou – og Radwan ved sit praktiksted på værftet

Også Radwans bror, Jehad, måtte flygte fra Syrien med sin familie og bor nu i Malling. De to familier er taknemmelige for at have hinanden i nærheden. Radwan og hans familie har efterhånden fået flere venner i Hou.



Brødrene Radwan og Jehad tilbringer meget tid sammen og kan lide at lave ting sammen. Her hjælper de f.eks. en ven med at klargøre sin båd

Radwan går på sprogskole i Århus tre dage om ugen og er i praktik på Hou Skibs- og Bådeværft to dage. Sønnerne går begge i skole i Odder, og den ældste, Aban, har fået et værelse i Odder, mens Ahmed stadig bor hjemme. Maisaa har kun været her siden april, så hun venter på at få tilbudt danskundervisning. Hun kan allerede både forstå og tale lidt efter sit ophold på asylcentret ved Ribe, hvor også hendes mand og sønner begyndte deres ophold i Danmark.

Familien er rigtigt glad for at bo i Hou og vil gerne blive boende. Men de kan være nødt til at flytte hen, hvor der er mere arbejde, hvis det ikke lykkes for - i første omgang - Radwan at finde beskæftigelse. Det samme problem har hans bror i Malling, og de ønsker sig mere end noget andet at kunne forsørge sig selv og deres familier, og de er parate til at tage al slags arbejde – sammen eller hver for sig. Det kan være landbrug, havearbejde, rengøring, vedligeholdelse, pedalarbejde, eller noget helt andet. Familien er udadvendt og er glad for at tale med Hou-boerne, som de alle anser som naboer.

Hvis nogen har brug for en dygtig mand eller to, er de velkomne til at kontakte Radwan på tlf. nr. 91637700. Begge er godt på vej til at kunne tale og forstå dansk og arbejder flittigt på at forbedre det.