



Foreninger og klubber i Hou:

Hjulemændene



Mange har nok bemærket de 6 veltrimmede cykelentusiaster, der om onsdagen gør landevejene usikre at færdes på for andre trafikanter. Nu har de valgt at fortælle redaktionen om deres klub.

Der er tale om en form for loge. Medlemskab kan kun opnås på opfordring. Det er uvist, hvordan man gør sig fortjent til det. Medlem Røde har dog afsløret, at det bl.a. er et ufravigeligt krav, at man kan servere udsøgte uforkammetheder om hinanden. Uden at fremhæve navngivne personer fortæller han også, at der er medlemmer, som er de rene ekvilibriste i den disciplin.

Tak til Palle Jensen for nedenstående præsentation:



HJULEMÆNDENE

Vi er 6 mænd fra Hou som har dannet vores egen lille cykelklub. Vi har gjort det til en tradition at hjule en tur hver onsdag formiddag. I denne søde juletid er det virkelig en fornøjelse at være Hjulemænd!

De 6 hjulere er: Bent Jakob Hessellund, Ryan Moric, Kjeld Rohde, Palle Jensen, Jon Jensen og Jann Worm. Vi har taget Kjeld Rohde med i klubben til trods for at han kommer fra det yderste udkants Danmark. Han er fra Boulstrup – det kan han muligvis ikke gøre for. Det samme gør sig gældende for Jann Worm, der kommer helt fra Halling.

Det hele startede engang i 0'erne, hvor Bent Jakob, Ryan og Kjeld startede onsdagstraditionen. Undertegnede kom med på holdet, da jeg gik på pension i 2011. Det første der skete, da jeg indtrådte i klubben var, at jeg fik et øgenavn. Jeg følte det som om man udelukkende var ude på at genere mig personligt – ganske givet fordi de 3 øvrige havde skønnet, at et angreb var bedre end et forsvar!! Efter min pension blev jeg ansat i nogle få timer om ugen ved Odder Sognekirke. Jeg blev ansat som konfirmandmedhjælper ved sognepræst Lars Berg

Thomassen efter konceptet: Lars tog sig af Gud, og jeg tog mig af fortællingen.

Så knapt var jeg startet på hjuleholdet, før jeg blev kaldt for Konfirmanden. Det udløste naturligvis, at der i de næste måneder kom gang i øgenavnene. Heldigvis fik Bent Jakob meget hurtigt brok, og han hedder nu Brokkeren. Ryan fik blærebetændelse og så var Blæren døbt! Kjeld havde mange afbud, så han kaldes for Pjækkeren.



I starten mødtes vi ved havnekiosken om morgenen og kørte en tur sammen, men efterhånden blev vi mere sociale, hvilket resulterede i, at vi på skift mødtes hos hinanden og fik morgenmad sammen. Den tradition er vi fortsat med, så vi stadigvæk mødes hos hinanden hver onsdag morgen.

Næste medlem blev Jon Jensen, som gjorde sin entré i Hjuleklubben, da han gik på pension. Allerede på den første hjuletur gav han sig selv et øgenavn. Der var kun Ryan, Jon og undertegnede på tur den dag. Vi sad på en bænk ved Saksild strand, da Ryans kone, Kirsten, ringede og inviterede os på frokost, når vi kom hjem. Jeg sagde straks "ja tak", mens Jon Jensen trak lidt på det. Han skulle noget kl. 13.00, hvor han fik besøg. Forespurgt hvem han fik besøg af, kom det frem, at Bente havde aftalt med Jons mor, at hun skulle komme den pågældende dag kl. 13.00 for at lære Jon at gøre rent på badeværelserne. Tja - så inden klokken blev 13.00 havde Jon Jensen fået navnet Rengøringsassistenten. Efter et halvt års ophold i Kina har han skiftet navn, så nu hedder han Kineseren. Det har siden vist sig, at hans øjne gradvist bliver skævere og skævere!

Herefter udvidede vi vores sociale fællesskab. Vi tager hvert år på en weekend-hjuletur sammen med vore koner til en ødegård i Klosterheden ved Lemvig. Herfra udgår diverse cykelture, hvor vi besøger egnen omkring Lemvig og Thyborøn

og altid finder et sted at spise frokost. Næste år i august hjuler vi til Venø og spiser frokost på hyggelige Venø kro.



Ligeledes har vi en årlig efterårs udflugt til Traktørstedet på Alrø, hvor vi spiser frokost med konerne. Sidste gang vi hjuler før jul, slutter vi af med at spise et stjernes kud eller en pariserbøf på skuden

Sidste kud på stammen er Jann Worm, og han fik sit øgenavn allerede før, han var tiltrådt. Han hedder Røde, fordi han har været kommunist. Onde tunger - men ikke mine ord igen - påstår, at han i dag ligger et godt stykke til venstre for de kinesiske kommunister, og at én af hans bedste venner hedder Putin!

Joh, det er gemytlig lille flok. Vi hygger os og har det virkeligt sjovt sammen, også selvom vi er mange - rigtig mange - der er trætte af Brokkeren. Jeg tror ikke det var tilfældigt, at det lige blev ham, der blev ramt af BROK!

14.12.2017/Palle Jensen/Jann Worm (foto)/Tove Bjerre (red.)