

# Så er der "KAFFE PÅ KANDEN"



**Kom i Hou Sognegård  
lørdag d. 8. oktober  
fra kl. 14:00 til 16:00**

Her kan I se udstillingen med  
konfirmandbilleder m.m.

Kom og se om der er nogle I kender. I kan bl.a. se konfirmationsbilleder og gaver, som det kendte søskendepar, Erik "bådebygger" og hans søster Karen har gemt på i så mange år.

Børn af bådebygger Edith og Alfred Petersen i Hou.

Erik Petersen er født d. 19.10 1929 i Hou. Erik er konfirmeret 1. søndag i okt. 1943 i Halling kirke.

Erik husker tydeligt tiden omkring hans konfirmation. Der var en meget trykket stemning i Danmark, da det var omkring den tid at Det Danske Politikorps blev interneret af Tyskland, men fest skulle der være. Familien var inviteret til fest i huset på Strandgade.

Der var udgangsforbud og mørklægning, og selv om nogle af gæsterne blot skulle over gaden ved 22- tiden, ja så skulle der en tysk vagt med. Der blev venlig banket på for at få en forklaring på festen i huset. Det var ok, men bedsteforældrene måtte ikke selv gå over vejen og blev fulgt af 2 tyske soldater.

Erik husker tydeligt hvor heldig han alligevel var den dag. På gavebordet lå der nemlig en ny cykel (den har han dog alligevel ikke mere). Gotvald havde gode forbindelser.

Han var cykelhandler i Hou. Meget flot gave i svære tider.



Erik gemmer stadig en meget flot gave som han fik af familien Færgemann, 3 tårnet kniv-gaffel-ske-dessertske og meget vigtigt i Hou - en oplukker.

Han var så heldig at blive konfirmeret sammen med fam. Vigårds datter, som hedder Grethe. Fra familien fik han de fineste sølv manchetsknapper.

Fra bedsteforældrene fik han et flot lommeur. Kæden meget specielt, nemlig flettet af bedstefaderens søsters hår.

Konfirmationstøjet var Bent Færgemanns aflagte jakkesæt. Rettet lidt til. Festmiddagen var suppe - flæskesteg og fromage.