

# Min fredssoldat



“Den skal gå med dig ud i verden”.

Sådan sagde Kate Aalykke til mig, da hun forleden gav mig en af sine små fredssoldater eller peacemakere, som hun også kalder dem.

Ideen til at lave en fredshær fik Kate, da hun en aften i foråret i TV hørte om indkøbet af nye kampfly. Kate fortæller, at hun blev meget påvirket af det, hun hørte og så – og vred blev hun også over, at der skal bruges så mange penge på krig.

”Jeg må gøre noget”. Det var Kates første tanke. Og vel vidende, at ingen kan redde hele verden, kom Kate hurtigt frem til, at hun måtte starte med sig selv.

Kate fortæller meget åbenhjertigt om, hvordan en personlig livskrise har gjort hende stærk, da hun fandt ud af, at der også var kærlighed til hende. Og man bliver et stort og rummeligt menneske af kærlighed og taknemmelighed, siger Kate.

Det er det, der ligger bag, hver gang Kate fremstiller endnu en lille soldat til sin fredshær. En lille peacemaker, der skal gå ud i verden med kærlighed og fred.

Det er en smuk tanke, og man kan kun give Kate ret: verden har jo i den grad brug for kærlighed og fred!



Kate bor sammen med sin mand Tage Staal på Ternevej. Og i deres smukke og hyggelige hjem kan man opleve Kates kunst, der ud over fredssoldaterne består af mange andre skønne og finurlige figurer samt skåle, krus og flotte skulpturer.



Kate har sit værksted i hjemmet, ligesom brænding af keramikken også foregår på adressen.

Skulle man få lyst til at erhverve sig en lille fredssoldat, som skal gå med én ud i verden, så kan man henvende sig til Kate eller gå en tur i Sommershoppen, som har åbent fredag, lørdag og søndag resten af august.



04.08.2016/Hanna Nissen