

# Fra Ho til Hou



*Som det ses på billedet, så er Olga lidt af en samler!*

For få uger siden kunne man her på Oplevhou læse en lille artikel fra Velkomstgruppen under Hou Fællesforum, hvor der

blev fortalt om, at gruppen har været ude med mange velkomstpakker til nye tilflyttere.

En af dem er Olga Olesen, der 1. september flyttede ind som lejer på Skolegade 12.

Olga stammer fra Ho i det vestjyske, og som ung blev hun gift med en vendelbo. Af arbejdsmæssige grunde kom parret til at bo forskellige steder på Salling-halvøen, og senest blev det på Fur, de fik bopæl.

Her døde Olgas mand efter lang tids sygdom for halvandet år siden, og Olga følte, at tiden var inde til at flytte.

Og så kan man måske spørge: hvad får en vestjyde, der har boet det meste af sit liv vest og nordvest på, til at flytte til Østjylland?

Jo, når man har 3 sønner, der bor i henholdsvis Boulstrup, Fensten og Ørting, så vil Odder kommune være et naturligt valg.

Og for et år siden flyttede Olga ind i en lejlighed i Odder, men hun vidste, at det kun skulle være midlertidigt, for øverst på ønskesedlen har hele tiden stået Hou. Så da det lille hus på Skolegade 12 blev klar til udlejning fra 1. september, var Olga slet ikke i tvivl om, at her skulle hun bo. Tæt på naturen og ikke mindst vandet.

Olga fortæller, hun føler, at hun er blevet taget rigtig godt imod i Hou, og ikke mindst er hun glad for besøget af Velkomstgruppen. "De lagde ikke bare velkomstpakken i postkassen. Nej, de kom ind og bød mig velkommen. Det varmer", siger hun.

Så efter kun en lille måned føler Olga sig allerede hjemme i Hou.

Her fra Oplevhou skal der også lyde et velkommen. Vi håber, du må blive glad for at bo her og være en del af vores lokalsamfund.