

# Hvad har du gang i?

I populær tale beskrives **sommerfugleeffekten**, med forestillingen om, at et sommerfuglevingeslag på den ene side af kloden, kan starte en [orkan/storm](#) på den anden side. Vingeslaget kan teoretisk igangsætte en påvirkning, der fortsætter og forstørres. (Wikipedia)



Eller kan en lille virus i en flagermus på et marked i Kina få store dele af verden til at lukke ned?

Mange af os har rigtig god tid nu, så mit forslag er, at I, kære læsere, fatter gåsefjeren, fyldepenen, blyanten eller tastaturet og skriver en beretning om, hvordan jeres liv former sig i denne tid. Hænger i skrigende i gardinerne, har I kastet jer over projekter, I ellers ikke "havde tid til", eller noget helt tredje? Hvad laver I, og hvad laver I ikke? Skriv, hvad der ligger jer på sinde, skriv, hvad der er vigtigt for jer her og nu.

Hou Lokalhistoriske Arkiv vil meget gerne høre jeres historier. I bestemmer selv, om de må læses/offentliggøres nu, eller om de skal gemmes på et hemmeligt sted til 2050. Under alle omstændigheder vil jeres historier være et vigtigt bidrag til historien om "Den store nedlukning".

Bidrag, meget gerne rigeligt forsynet med fotos, kan sendes til undertegnede, da Arkivet p.t. er uden for rækkevidde. Så sørger jeg for, at bidragene bliver arkiveret på behørig vis, når forholdene tillader det.

"Hemmeligstempede" bidrag afleveres/sendes i lukket kuvert til:

Karen Rasmussen  
Skolegade 19  
Hou  
8300 Odder

"Åbne" bidrag kan også sendes pr. mail til:  
k.r@live.dk

Hvad har jeg gang i?

Her går jeg og ser kun meget få mennesker. Jeg kommer sjældent uden for grunden, mange dage kun for at gå ad fortovet til skraldespanden med affald. Jeg udveksler måske smil og korte bemærkninger med én, der kommer forbi, når jeg tilfældigvis står med en vis legemsdel i vejret og klipper roser og lavendler ned, eller når jeg graver livskraftigt græs op i forhaven, eller når jeg står i kø – med 2 meters afstand – i Brugsen, eller når jeg en sjælden gang vover mig ud for at se på anemonerne i skovbunden.

Jeg savner de formiddage, hvor jeg moser rundt med jævnaldrende – damer især – oppe i Fitness Centeret eller "Ude i Naturen".

Jeg savner aktiviteterne i Lokalarkivet.

Jeg savner besøgene af eller hos familie og venner.

Jeg kunne stadig lave "Ude i Naturen", men bruger mit krudt på at fjerne ukrudt i min have, og det er der ikke meget grin ved. Jeg kunne stadig lave yogaøvelser, men mangler roen. Jeg kunne stadig lave historiske undersøgelser, der er masser af ting at hente på nettet, men det bliver heller ikke rigtig til noget.

Jeg kunne sagtens holde mere kontakt med familie og venner; telefon og pc er opfundet, men dem er jeg ikke særlig flittig til at anvende.

Men hvad har jeg så gang i?

Jo, vi havde en vandskade i kælderen i januar, og den blev "raskmeldt" i begyndelsen af marts. Så min husbond og jeg gik i gang med at pakke kasser ud. Vi fik lavet 3 sorteringer: 1. Småt brændbart med det samme. 2. Til loppemarkedet. 3. Gemmes til en anden gang.

Det gik meget godt nogle dage, men så sandede kælderrummet til i affaldssække og kasser med loppefund. Lossepladsen var pludselig lukket for private, og loppemarkedet blev udsat først

en måned og nu måske endnu længere. Videre oprydning i kælderen blev udsat på ubestemt tid.

Strikkepindene var allerede fremme og i gang, før nedlukningen, men nu er der ved at være ryddet op i garnresterne – tyve mere eller mindre fantasifulde huer er det blevet til + en dukke til et stakkels lille barn, der har fået sin dåb aflyst.



Heldigvis begyndte solen at skinne fra en skyfri himmel, i dagevis, ja, ugevis. Sjældent har jeg oplevet så solfyldt en periode før. Snart blev jorden så tør, at det var muligt at arbejde i haven uden at synke i til knæene i mudderet. Der er gået en del tid med at klippe visne stauder og grave græs op. Det er et arbejde, som jeg er nødt til at dosere - 1½ til 2 timer dagligt, man er jo ikke helt ung længere. Men sjældent har haven været mere parat til sommerens udfoldelser end nu. Jeg har sågar mødt en haveejer, der allerede har ommøbleret



haven indtil flere gange, fordi han har haft for god tid. Så galt står det ikke til her, man skal heller ikke overdrive.

Nå, og så var der jo lige kasserne med stoffer, altså tekstiler. Symaskinen kom i gang, foreløbig med et

antal – omkring 20 - indkøbsposer til følge. I øjeblikket er turen kommet til lageret af antikt sengelinned. Mange timers møjsommelig opsprætning er ved at resultere i gardiner til overetagen.

Og hvad så senere? "Oplukningen" skal jo først lige til at begynde.

Jo, der er jo stadig nogle kælderrum, der trænger til en kærlig hånd, og da lossepladsen har åbent igen, er der plads til næste bølge af affaldssække. Og haven bliver jeg aldrig færdig med; inden jeg får set mig om, vælter der nyt ukrudt op af jorden. Det kan da også være, at jeg kaster mig over historien/historierne igen. Men foreløbig skal jeg have afsluttet mine syprojekter og gjort rent efter dem.

Indtil videre håber jeg på, at solen stadig vil skinne. Den hjælper én over mange fortrædeligheder.

Vi ses forhåbentlig snart i lidt større sammenhænge.