

# Mosters Ishus



Nu skulle det være ganske vist! Til påske åbner Havnekiosken med nyt navn og nye ejere.

Mosters Ishus hedder det; med det flotte logo som ses herover. Og ejerne er kendte mennesker i Hou. Det er nemlig folkene bag Skjold Optik: Joan og Peter Skjold samt søstrene Christina og Sofie Dalsgaard og deres mænd Ian og Michael.

For tiden er der fuld gang i renovering af selve bygningen, så den kan stå klar til åbningen, som er planlagt til den 8.april. Og der kommer til at ske store ændringer. Facadefarven skifter fra rød til sort og der sættes flere vinduer i, så man kan sidde ved cafébordene og nyde udsigten ud over vandet.

Sofie Dalsgaard fortæller, at der i første omgang skal sælges kaffe og is, fadøl samt pølser og toast. Og er man en slikmund, vil der også være mulighed for at købe lidt "guf".

Planen er også, at der på et tidspunkt skal være en lille bod med salg af lokale varer.

Sofie fortæller videre, at der er råderet over et areal på 200 m<sup>2</sup> på havnen (inklusive selve bygningen), og det er planen, at der i løbet af foråret skal opstilles udendørsmøbler af forskellig slags – borde/bænke, stole og sofaer, hvor man kan nyde sin kaffe eller is - ligesom området skal forskønnes med forskellige blomsterarrangementer. Måske kommer der også en sandkasse, hvor børnene kan lege. Planerne og ideerne er der i hvert fald.

I april og maj måned vil der være åbent fredag, lørdag og søndag. I sommermånederne er det selvfølgelig hver dag, vi kan komme forbi og købe kaffe med meget mere.

Fra Oplevhou skal der lyde en stor tak til hele holdet bag Mosters Ishus, og alt mulig held og tillykke med projektet. Vi opfordrer selvfølgelig også alle til jævnligt at lægge vejen forbi for at købe kaffe og lidt til den søde tand.

Og hvorfor hedder det så Mosters Ishus? Jo, den kvindelige del af de nye ejere, Joan, Christina og Sofie er alle mostre. Derfor!